

## Vraag het aan Morya



### Laat je niet in de war brengen door je verwachtingen

“Let eens op het moment dat je ontgoocheld bent. Je bent ontgoocheld omdat je bepaalde verwachtingen hebt gesteld en gedacht hebt: ‘zo is het.’ Maar in werkelijkheid blijkt het anders te zijn. Je hebt het niet kunnen zien en dat brengt je in verwarring. Vaak kan de mens niet zien waar hij werkelijk mee bezig is. En dan komt hij dus in een ontgoocheling, in een verwarring, omdat hij in een bepaalde richting gedacht heeft.

In werkelijkheid moet je bepaalde zaken op een eenvoudige manier kunnen zien zoals ze zijn en zeggen: “Zo is het en zo wil ik het ervaren.” Dus als je bepaalde dingen voor je ziet, moet je je daar niet te veel voorstellingen van maken, maar gewoon kijken, en zoals het is, zo is het.

Als je daarmee durft te leven, als je dat durft te ervaren, dan kan je vooruit en kan je vinden wat je zoekt. Want als je naar de ervaring kijkt, als je naar de werkelijkheid gaat kijken die voor je ligt, kan je jezelf daarin vinden op een oorspronkelijke manier omdat de werkelijkheid altijd anders is. Er is nooit twee keer hetzelfde in de werkelijkheid. Leer jezelf op deze manier te ontdekken, ook buiten jezelf. Kijk dus naar deze wereld, maar vanuit jezelf, ontdek jezelf daarin en weet dat de wereld altijd anders zal zijn. Er zal nooit twee keer hetzelfde moment zijn. Dus je ontdekt jezelf nooit op dezelfde manier. Vandaar de rijkdom van het ervaren.”

A handwritten signature in dark red ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven”  
(uit hoofdstuk 6: ‘De innerlijke schoonheid’) © Mayil.com

Datum: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Online advies nr. 420

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:



---

---